

Velocette Nyhedsbrev. Marts 2017

Siden sidst.

Det blev ikke 1 marts jeg kom ud med Velocetten første gang. Vejene var ellers blevet skyllet godt og grundigt for salt dagene inden. Først regn og blæst senere gik det over i hagl og slud, nok det man kan betegne som typisk forårsvejr. Men i midten af marts lykkedes det at komme ud i noget der lignede forår.

Hermed en anbefaling. Under udredningen af olie problemet på min Venom/MSS skiftede jeg bl.a kuglen og fjederen i olie tanken. Kuglen var en ny type af gummi, istedet for den originale stål kugle. Efter at have stået hele vinteren var olie standen uændret i olie tanken. Så det må siges at den holder tæt. Før måtte jeg, hvis den ikke var startet i mere end ca.4 mdr. tømme krumtaphuset for olie før opstart. Kuglen og fjederen er købt af Velo Knud.



Jeg vil lige minde jer om ved tilmeldingen til Velocette træffet, at notere hvilken tur i vil med på, max. 60 eller 80 kmt. eller turen for de mindre mc'er.

Hilsen Peter

Hermed månedens hilsen fra Lotte

Kender i det ??

Kalenderen siger 1. marts, dagene er blevet lidt lysere, fuglene begynder deres sang tidligere om morgenen og det er, næsten, ikke koldt udenfor mere.

Så begynder det at krible i fingrene....

Skal vi ikke snart have MCén ud af sit vinterhi ??

Måske køre en lille tur....

Det blev så søndag d. 26-3, at jeg ikke kunne vente længere. Ud kom Hondaen, Klaus blev "sparket" ud af sengen, og vi fik det varme tøj på. Men vi skulle vel ikke alene afsted ?? . Nej, Klaus greb telefonen og fik ringet til Thy Peter.

Hva så, skal du med en tur ?? Og ja, Peter ville gerne med. Vi fik også lokket Erik med på BSAén.

Og afsted kom vi. Turen gik først til Hundborg og omegn for at samle de andre op. Og så kørte vi til Morup Mølle og drak den obligatoriske forfriskning, denne gang dog kun en sodavand. Morup Mølle Å var nu mere en lille flod efter det regn vi har fået først på året.

Videre gik turen til Stenbjerg. Og der er altid dejligt ved havet. Uanset hvordan vejret så arter sig..... I dag var der dog bedst, der hvor der var lidt læ og solskin. Men vi fik da set lidt på bølgerne og snakket en hel del.

Efterfølgende drog Erik hjemover, tror han syntes det var lidt koldt. Og efter en lille kaffevisit hos Thy Peter, drog Klaus og jeg også hjemover. Turen lover godt for resten af sæsonen. Vi lagde nemlig ud med at køre små 200 km.

Det var vores debut i år.

Hvad gør i andre som opstart på sæsonen ??

Hilsen Lotte