

Velocette

Velocettetræf, hvad er det?

Det er en komsammen en gang om året med deltagelse af Velocette ejere med påhæng. Vi har ingen klub, men sammenholdet er den ene gang, hvor vi mødes til en hyggelig weekend.

Træffet i 2017 var i Lem på halvøen Salling.

Vi kørte hjemmefra fredag morgen den 30/6, da træffet altid er den første weekend i juli, og det har det været siden 2001, tog færgen fra Odden til Århus og så videre mod Lem, hvor vi var fremme midt på eftermiddagen.

Ved Skive knækkede et koblingskabel, det blev klaret med et kabelrep.sæt fra Biltema, som jeg havde i sidetasken.

Vel ankommet på skolen i Lem, som Aage havde lånt, fik vi dejlig kaffe med hjemmebagte kager.

Gymnastiksalen blev stillet til rådighed som sovesal. I fællesrummet indtog vi alle måltiderne.

Det skal bemærkes, at vi var 23 Velocetter og 34 personer. Vi havde også den glæde, at have et par svenske velocettekørere med.

Efter en dejlig middag fredag aften med øl og vin, var der foredrag med Ivan Rasmussen, som fortalte om sine ture på Bonneville i USA. Hans mål var at slå rekorden for 350 ccm motorcykler med kompressor.

Han havde en BSA B40, som han byggede om til rekordforsøget, den var færdig i 2014 og blev sendt til USA, men på grund af regn blev konkurrencen aflyst, også i 2015 var det dårligt vejr og konkurrencen blev aflyst igen.

Først i 2016 blev løbet afviklet på en anden bane i Mojare. Så endeligt lykkedes det og Ivan fik sin rekord på knap 80 miles.

Det var et super godt foredrag med mange gode billeder og en masse gode fortællinger om alle de kvaler, Ivan havde haft. Prikken over i'et var, at Ivan havde sin motorcykel med og vi hørte den køre, jeg behøver ikke at bemærke, at den ikke var indregistreret.

Efter hyggelig snak, gik vi til køjs.

Lørdag startede med et overdådigt morgenmåltid, så blev vi delt i to hold, 60 km holdet, og hurtigere end 60 km.



Afgang fra skolen kl. 10.00 og efter ca. 2 timer rundt på Salling mødtes holdene i Oddense, hvor træ museet lå, som vi skulle besøge og hvor vi spiste en dejlig sandwich bolle.



En af vores deltagere, Knud Bak var stærkt involveret i museet, så vi fik en god historisk beretning om den gamle stole fabrik.

Initiativet til museet blev taget i 1994 og støtteforeningen blev startet i 1997 og selve museet flyttede til det oprindelige snedkeri, som blev grundlagt i 1933.

Alt hvad der bare havde den mindste tilknytning til træ og træbearbejdningsmaskiner var samlet i de gamle fabrikshaller.

Efter besøget på museet var der afgang til sidste etape, hvor vi havde en kort pause ved Sundsøre, hvor DSB´s korteste jernbane var anlagt i forbindelse med færgen til Hvalpsund.



Vi landene så igen på skolen, hvor kaffen ventede og senere gik festmiddagen med snak, sang og mere eller mindre sandfærdige historier.

Det er altid spændende på vores træf ved festmiddagen, hvem der rejser sig og proklamerer, at jeg tager træffet til næste år, i 2018 skal vi til Odsherred.

Træffene bliver altid afholdt på skoler, i spejderhytter, ja sågar private hjem.

Søndag morgen startede med morgenmad og smøring af madpakke til turen hjem med afrejse ved 10-tiden.

Einar Hartvig
2022